

## **Loopbaan apothekersassistente Greetje de Graaf-Naber**

**Door Sander de Graaf (oudste zoon van Greetje) met dank aan Joke Kuijper-Roeper (oud-collega en vriendin van Greetje)**

Greetje (Grietje) is geboren op 2 oktober 1947 in het dorp Van Ewijcksluis gelegen in de toenmalige gemeente Anna Paulowna. In 1956 verhuist het gezin naar Den Helder waar ze de lagere school afrond. In september 1961 gaat ze naar de HBS in Den Helder.

Na het behalen van de 3<sup>e</sup> jaar stopt Greetje met de HBS. Met een bewijs van bevordering naar de 4<sup>e</sup> klas HBS kiest Greetje najaar 1964 voor de beroepsopleiding apothekersassistente. Deze particuliere opleiding bestaat uit een theoretisch deel gevolgd door een stage bij een apotheek. Een voorwaarde is dat je na het behalen van je diploma 2 jaar in Den Helder bij een apotheek gaat werken, anders moet de opleiding (terug-)betaald worden.

De theoretische lessen vinden enkele dagdelen per week plaats in de oude muziekschool aan de Oostslootstraat in Den Helder. Er wordt les gegeven door apothekers (o.a. drs. Albert Bakker van de Beatrix apotheek (Beatrixstraat), drs. Ferry Bijl van apotheek Bijl (Sluisdijkstraat), dra. juffrouw Schepers van apotheek Schepers (Sporstraat) en een oud leraar meneer de Bas (woonachtig aan de Timorlaan). Na afronding van het theoretische deel krijgt Greetje apotheek Quist als praktijk apotheek toegewezen. Dit is de apotheek van apotheker drs. Jan Bernard Quist. Deze apotheek is op 18 september 1958 door Dhr. Quist geopend op de Marsdiepstraat 311 in Den Helder.

Het examen voor apothekersassistente doet Greetje in april 1966 in het laboratorium van de VU aan de Oudezijds Voorburgwal in Amsterdam. Ze slaagt hiervoor en haalt op 29 april 1966 haar Getuigschrift Apothekersassistent(e). Professor C.G. van Arkel, hoogleraar farmaceutische scheikunde aan de UvA, neemt de eed ter bevoegdheid tot uitoefening der artseneerbereidkunde af. In mei 1966 wordt Greetje ingeschreven in het Register der Apothekersassistenten onder nummer NH660055.

Na het behalen van haar diploma blijft Greetje werken bij apotheek Quist waar ze haar stage heeft gelopen en op 2 mei 1966 tekent ze voor een vast dienstverband. Begin 1968 wordt Greetje zwanger en dat betekent in die tijd bijna vanzelf dat je als vrouw stopt met werken. Per 10 augustus 1968 eindigt haar dienstverband en ontvangt ze tot 18 november 1968 een uitkering i.v.m. zwangerschap. Op 5 oktober 1968 wordt haar zoon Sander geboren en op 2 september 1971 volgt een tweede zoon, Johan.

Greetje houdt altijd goed contact met de oud-collega's en behoudt een grote affiniteit en interesse in het vak van apothekersassistent. In 1970 overlijdt Quist en apotheker Dillingh die al een apotheek in Den Helder heeft, neemt de apotheek over. Op 1 januari 1976 neemt apotheker drs. Anton Flentge de apotheek over. In voorjaar 1977 verhuist de apotheek naar de Marsdiepstraat 399 en verandert de naam in apotheek Zuiderhaaks.

Als de kinderen op de middelbare school zitten denkt Greetje steeds vaker na over een herintreding als apothekersassistente. In 1986 is er een groot tekort aan apothekersassistentes in Apotheek Zuiderhaaks. Greetje wordt min of meer gevraagd om te solliciteren. Na een sollicitatiegesprek in april met Dhr. Flentge treedt Greetje op 1 mei 1986 weer in dienst als apothekersassistente bij haar oude apotheek in Den Helder voor 4 dagen in de week en nachtdiensten. Op 14 mei 1986 wordt Greetje opnieuw geregistreerd in het Register der Apothekersassistenten onder haar oude nummer NH660055. Ze is er 18 jaar uit geweest. Er is in die tijd heel veel veranderd. Veel handwerk heeft plaatsgemaakt voor kant en klaar of machinaal en de computer heeft zijn intrede gedaan. Ze weet zich echter staande te houden en het werk gaat haar steeds beter af.

De tijd vliegt. Op 1 november 1998 is Greetje 12,5 jaar in dienst en in dat zelfde jaar verhuist de apotheek naar een nieuw pand op Marsdiepstraat 292. Op 1 juni 2001 neemt apotheker Reinier Bax de apotheek van Anton Flentge over. Als afscheid gaat het voltallige personeel op reis naar Barcelona.

Greetje krijgt last van hartritmestoornissen. Het wordt misschien ook wel tijd om het rustiger aan te doen. Per 1 oktober 2008 gaat Greetje met pre-pensioen. Op 30 oktober is er een afscheidsfeest in de Vijverhut in Groote Keeten.

Inmiddels is duidelijk geworden dat de hartritmestoornissen worden veroorzaakt door sarcoidose in het hart. Greetje wordt steeds zieker. Genezing is niet mogelijk. Op 16 oktober 2009 overlijdt Greetje op 62 jarige leeftijd aan hartfalen.

Op de uitvaart werden onderstaande woorden gesproken door Dhr. Flentge:

*in Memoriam aan Greetje*

*op 14-4-86 solliciteerde ze, een brief met een prachtig handschrift, getekende letters. Haar kinderen Sander en Johan waren respectievelijk 17 en 14 jaar. Ze wilde zo graag weer parttime als apothekersassistente aan de slag, wat ze voordien ook al 2 1/2 jaar had gedaan. Maar ja er was kennisachterstand opgetreden en de apotheek was inmiddels het computertijdperk binnen getreden. Dat was aanpoten. Maar ze deed het met verve, met hart en ziel, want dit was iemand die de zorg hoog in haar vaandel had staan. De aandacht voor de patiënt dus, maar ook voor haar collegae. Ze speelde ongewild een beetje de verstandige moeder figuur rol. Een echte teambuilder, met persoonlijke aandacht voor die collegae. In haar optreden naar collegae of patiënten bleef ze altijd kalm, charmant en behulpzaam.*

*Ze was wel erg nieuwsgierig, ze moest het weten. Zo denk ik nog met plezier terug aan mijn afscheidsreis waarvan de bestemming niet meegedeeld was. Zij kwam er na enige weken speuren achter dat het Barcelona was. Greetje regelde bij haar schoondochter Kitty een gouden afscheidscadeau.*

*Ik mocht 14 jaar met haar samen werken, en ik prijs me gelukkig. Zo als ze was in haar werk zo moest ze thuis ook zijn. Bescheiden, zorgzaam, behulpzaam, vriendelijk, nooit merkbaar humeurig en strevend naar gezelligheid. Zowel voor Cees als haar beide kinderen en inmiddels ook schoondochters en kleinkinderen. Jullie memoreerden het ook al in de overlijdensadvertentie.*

*En dan nu, Greetje is niet meer onder ons. Tekort heeft ze van haar pensioen kunnen genieten, een ziekte sloopte haar langzaam. Ik prijs me gelukkig met het schilderijtje van haar hand, viooltjes in zachte kleuren. Iedere dag zien wij het staan.*

*Rust zacht.*